

Dankdienst voor het leven van

Nel Kruijthoff - Heijkoop

4 juni 1943

31 mei 2022



Zaterdag 4 juni 2022 om 13.00 uur

Voorganger: dominee T. van Bruggen
Uitvaartbegeleidster: Karen Admiraal - Buitengewoon Afscheid

Muziek : JS Bach, Air

Openingswoorden door Linda

De Herberg van Rumi

Dit mens-zijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek.

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; ontvang ze allemaal gastvrij
zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase...

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt
de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.

Rumi (1207-1273), filosoof en dichter

Muziek : Urker Mannenkwartet, Gebed om genade

Persoonlijke woorden door John

Muziek : Michael W. Smith, Grace

Tijd voor **kleinkinderen** kaarsen en woorden Paula en Rosana

Persoonlijke woorden José

Muziek : Chr. Mannenkoor Jeduthun, Psalm 108 vers 1

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit';
'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

Schriftlezing en meditatie van Psalm 108 door T. van Bruggen

Dankgebed en zegen door T. van Bruggen

Woorden ten uitgeleide door uitvaartbegeleidster Karen

De familie verlaat als eerste de ruimte.

Hierna zullen we Nel te voet begeleiden naar haar laatste rustplaats. De begrafenis zal om 14:30 uur plaatsvinden op de begraafplaats Streefkerk, Beneden Tiendweg 1A.

Muziek : Ichthus, Sliedrechts Mannenkoor, O lam van God,
ik kom

1. Zoals ik ben 'k heb anders niet,
dan 't offer ook voor mij geschied
en dat U zelf mij roepen liet,
o Lam van God, ik kom, ik kom.

2. Zoals ik ben niet meer gewacht,
of 'k iets vermag in eigen kracht,
tot U die alles hebt volbracht.
O Lam van God, ik kom, ik kom.

3. Zoals ik ben ofschoon altijd,
in twijfel, in opstandigheid,
van binnen vrees, van buiten strijd.
O Lam van God, ik kom, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt U mij,
verwelkomt, reinigt, spreekt U vrij,
daar ik op uw beloften pleit.
O Lam van God, ik kom, ik kom.

6. Zoals ik ben - Uw liefde, Heer',
wierp elke hinderpaal terneer
- om slechts te zijn van U, o Heer',
O Lam van God, ik kom, ik kom.

7. Opdat in mij Uw liefde blijkt,
zo hoog, zo diep, zo vol, zo vrij,
nu hier, straks bij U in uw rijk,
O Lam van God, ik kom, ik kom.

Op de begraafplaats, dominee:

- * Bijbelvers
- * Geloofsbelijdenis
- * Het Onze Vader
- * Dankwoord door José

Iedereen verlaat begraafplaats, familie blijft als laatst over voor persoonlijk moment.

- * Samenzijn bij Dorpshuis De Vijf Lelies



Afscheid Nel Kruijthoff-Heijkoop | 4 juni 2022
© Uitvaartonderneming Buitengewoon Afscheid